

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΚΑ

Αισθάνομαι την ανάγκη να επανέλθω στην χθεσινή μου ανάρτηση, στην ανάρτηση ενός άρθρου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ για τις ανεμογεννήτριες που υπογράφει ο αξιότιμος καθηγητής Θεοδόσης Τάσιος, όχι για να απαντήσω στα κάθε λογής κοινωνικά περιτρίμματα, τα ίδια που περιφέρονταν στα κοινωνικά δίκτυα μεσούσης της πανδημίας.

Αναφέρομαι:

- 1) στις κυρα-Κατίνες των καφεμαντειών,
- 2) στις «μητέρες» μέσης και νεαρής ηλικίας που αμίλητες κάθονται στον καναπέ έχοντας τα παιδιά τους δίπλα, με το έσχατο ευρείας χρήσεως προϊόν της τεχνολογίας στα χέρια και των δύο,
- 3) στα κοριτσάκια και τις κοπέλες που έχουν κάνει προέκταση του χεριού τους το ίδιο προϊόν, με ευδιάκριτη την ξεφτισμένη βαφή των ονύχων τους,
- 4) στα φρικιά της φρίκης που αμφισβητούν και την ίδια τους την φύση, βυθισμένοι σ' έναν απλοϊκό νατουραλισμό,
- 5) στους παντός είδους αναρχοαυτόνομους – αναρχολίπαρους που βγάζουν εξανθήματα στο άκουσμα και μόνον της λέξεως «κοινωνία» και των παραγώγων της,
- 6) στους θιασώτες κάθε ανατολικής φιλοσοφίας και νοοτροπίας που αποστρέφονται τους [Προσωκρατικούς](#) και βουλιάζουν στη νιρβάνα του Βούδα,
- 7) στους «διανοούμενους» εκείνους που έχουν το θράσος να επικαλούνται την σκέψη του [Marx](#) (ασχολήθηκε ιδιαίτερος με την δημοκρίτεια φιλοσοφία με την οποία οι ίδιοι δεν έχουν καμία σχέση),
- 8) στους φανατικούς εκείνους χριστιανούς που τους έχει συνθλίψει το νου η τανάλια του δόγματός των,
- 9) στους νεόκοπους ζωόφιλους που τρέχουν να ταΐσουν τις αρκούδες κατά το μεσοχειμώνα και στήνουν μοδάτες σκηνές εντός των δασών κραυγάζοντας για τους κινδύνους πυρκαγιάς,
- 10) στους οικολόγους που κατασκηνώνουν σε φυσικά περιβάλλοντα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας επιδιόδομενοι σε ρητορικές αποστροφές της,
- 11) τέλος, στον κάθε πυροβολημένο οιασδήποτε άλλης κατηγορίας παρέβλεψα.

Όσο για τα κομμάτια και θρύψαλα της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ που εναγκαλίζονται τους ανωτέρω, θα τους θυμίσω τη ρήση του Λεωνίδα Κύρκου λίγο μετά την μεταπολίτευση: **“Είναι αδύνατον να προχωρά η τεχνολογία με γοργούς ρυθμούς και η Ελληνική κοινωνία να κινείται με τον αραμπά”** (μέσο αγροτικών καλλιεργειών σήμερα στην Κούβα!).

Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη να επανέλθω στην χθεσινή μου ανάρτηση, για να τιμήσω τον ακούραστο καθηγητή – χαλκέντερο μελετητή της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Θεοδόση Τάσιο, την σκέψη του οποίου ο ΕΚΗΒΟΛΟΣ θεωρεί πνευματικό κεφάλαιο για την Ελλάδα, αλλά κυρίως για να υπενθυμίσω την ρήση εκπροσώπου της αυτοκινητοβιομηχανίας MERCEDES-BENZ ότι η εταιρεία οφείλει συμβολικά ένα αυτοκίνητό της σε κάθε ελληνική οικογένεια, διότι (όπως χαρακτηριστικά είπε) **εάν δεν υπήρχε ο [Αριστοτέλης](#) θα ήταν αδύνατη η κατασκευή των αυτοκινήτων!**

Σεντόγος